

# Mantra's Zingen

Zaterdagvoormiddag 8 februari 2020

met Fabienne De Buysere

kalmeert het denken,  
helpt ons los te laten,  
maakt ons blij,  
maakt ons kwetsbaar,  
verbindt ons

...

Mantra zingen is voor iedereen toegankelijk en beschikbaar. Tijdens deze voormiddag worden de mantra's op een authentieke manier gereciteerd en kan je zelf ervaren wat het zingen van mantra's met je doet.



Iedereen is welkom!

## Wanneer?

09u30 - ontvangst met

koffie/thee

10u - deel1

10u50 - pauze

11u - deel2

12u - einde

## Waar?

Albrecht Dürerlaan 30,

9030 Mariakerke (Gent)

## Inschrijven

Er wordt **vooraf** ingeschreven door uw aanwezigheid te bevestigen.  
sms 0477 38 21 76 of mail [fabienne.debuysere@gmail.com](mailto:fabienne.debuysere@gmail.com)

De prijs is €16, alles inbegrepen (koffie/thee met versnapering en copies).